



# Achter de façade van New York met Vlaamse lokale gids

**Na hard knokken op de arbeidsmarkt van de Big Apple slaagde Patrick Van Rosendaal (38) erin een eigen bedrijf op poten te zetten dat zowel georganiseerde als privégidsroutes aanbiedt. Het sterke punt van zijn concept: voor Belgen, door Belgen. Als Vlaamse stadsgids in New York heeft hij naar eigen zeggen de leukste job ter wereld. "Ik mag getuige zijn van bijzondere momenten in mensen hun leven."**

AUTEUR JESSICA JACOBS

**A**ls het op buitenlandervaring aankomt, is Patrick zeker geen leek. Hij startte zijn carrière bij een Franse bank in Parijs en heeft intussen een heel andere carrière uitgebouwd in New York. Wat niet makkelijk was: "Op een bepaald moment combineerde ik drie jobs, in

de horeca en als gids. New York is een onverbiddelijke stad", vertelt hij. Het huwelijk waarvoor hij naar Amerika vertrok was niet succesvol, maar hij beet door om het er op professioneel vlak te maken. Met *BE NY* (tot voor kort *New York 24seven*), zijn bedrijf dat gidstochten aanbiedt, hoopt hij nu inspiratie te bieden voor Vlamingen die een gelijkaardig project willen opstarten in andere steden van de wereld.

## SPROOKJESLAND

Patrick is heel lyrisch in de beschrijving van zijn vroegere woonplaats Parijs: "Het is een stad met een hoge levenskwaliteit en een rijke cultuur; een sprookjesland met een schat aan mooie verborgen plekjes." New York heeft volgens hem een andere sterkte, namelijk de inwoners. Mensen van over de hele wereld komen naar deze stad om hun droom te verwezenlijken. Ze zijn dan ook fier er te kunnen wonen en hebben een enorme drijfkracht. Patrick betaalt voor een appartement ter grootte van een studentenflat zo'n 2000 dollar, hij noemt

het dan ook niet onterecht zijn 'luxeschoendoos'. "Er zijn velen zoals mij, wij geven veel op om deel uit te maken van deze stad en de energie ervan te kunnen voelen." Hij twijfelt er niet aan dat New York een stad voor jonge mensen is. "Het is een bruisende stad, maar de ouderenzorg, daar heb ik toch mijn vraagtekens bij."



**VOOR EN DOOR BELGEN**

BE NY is intussen een succesvol project waar in Patrick zijn passie voor de stad kwijt kan. "Het principe is simpel", legt hij uit, "maar het werkt wel. Ik bied gidstochten aan op maat van Belgische klanten." Door toeristen in hun eigen taal en op een originele manier rond te leiden, wil hij hen een unieke reiservaring geven. Intussen doet hij beroep op een zestal Belgen die voor hem gidsen: een expatvrouw, een fotograaf, iemand die wafels verkoopt, ze hebben allemaal een andere kijk op deze stad. Wat ze wel delen is hun passie voor New York en inzicht in de cultuurverschillen tussen Amerika en Europa. Ze tonen de stad achter de façade van pracht en praal en zorgen er voor dat je tot het uiterste kan gaan in je beleving. "Als ik toeristen hoor zeggen dat ze slecht eten kregen in New York, weet ik dat ze niet alles uit hun reis gehaald hebben. Dat is spijtig, want je kan hier fantastisch lekker eten." Je vindt er niet alleen verschillende wereldkeukens, maar ook verschillende variaties en combinaties ervan.

**VAN FIETSER TOT HIPSTER**

Verschillende routes zijn mogelijk. Je kan de plekken voor levensgenieters en winkelverslaafden ontdekken, een fietstocht maken in het omvangrijke Central Park, of de route kiezen waarbij je de stad als een echte New Yorker leert kennen. "Bij deze laatste tonen we bijvoorbeeld hoe je uit een kaart kan opmaken hoe Manhattan is opgebouwd", legt Patrick uit. Momenteel zet hij een nieuw luik van zijn project op, waarbij hij zich richt op vragen van bedrijven. "Ik wil totaalpakketten verzorgen voor Belgische bedrijven die met hun collega's aan teambuilding doen of hun klanten meebrengen naar New York."

**TYPISCHE TOERISTENVAL**

Elke stad heeft wel een trekpleister die overschat is. Overroepen is volgens Patrick Times Square. "Hoewel ik iedereen aanraad om daar zowel 's avonds als overdag eens te gaan kijken, is het volgens mij de grootste toeristenval van de stad." Elke New Yorker blijft liefst zo ver mogelijk van die plek weg. Het gevoel dat hij er krijgt beschrijft hij als 'vastzitten in een spelletje pinball'. Je wordt er meegesleurd in een zee van mensen. De echte New Yorkse sfeer snuif je beter op in Williamsburg, een wijk in Brooklyn. Artisaan gemaakt producten kennen momenteel een opmars in Brooklyn. Spreek er met de winkeleigenaars en proef de specialiteiten, dat is Patrick zijn tip!

**DROOMJOB**

"Ik heb niet alleen een gat in de markt gevonden, ik heb ook de tofste job ter wereld." Patrick is ervan overtuigd dat het harde werk om het in New York te maken het meer dan waard was. "Ik maak mensen gelukkig, zo'n gevoel heb ik bij geen enkele andere job gehad." Onlangs gidste hij een vrouw met haar kinderen en kleinkinderen. De droom van deze bejaarde dame was ooit New York te zien. Haar kinderen regelden de hele reis en ook een gidstocht bij Patrick. "Zo werd ik betrokken bij een bijzondere moment in het leven van een vrouw die haar eerste en wellicht ook laatste keer in New York kwam. Het was een magische gebeurtenis."

**IN STIJGENDE LIJN**

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal deelnemers aan Patrick zijn gidstochten verviervoudigd.

"Bij de opstart van het project kreeg ik wat media-aandacht, maar vooral de goede mond-op-mond reclame bezorgde me extra klanten." Intussen werkt hij samen met een Belgische touroperator en vergroot het succes alleen maar. Vanaf september kan je zijn stadsgids *BE New York*, uitgegeven door Lannoo, in de boekhandel vinden. Net zoals zijn gidstochten zit ook deze stadsgids in een origineel jasje, zodat je unieke plekken kan ontdekken. Wie niet genoeg kan krijgen van de stad kan Patrick in het najaar ook aan het werk zien in een nieuwe tv-reeks over Vlaamse ondernemers in het buitenland. 

**Tip:** Vlamingen in het buitenland kunnen dankzij VIW goedkoper alle Vlaamse tv-programma's bekijken via Stieve TV.

**INFO**

[HTTP://NEWYORK24SEVEN.COM/](http://NEWYORK24SEVEN.COM/)

